

INHOUD

- 1 Na 4 maanden Ecuador weer thuis
- 2 Berichten van Els
- 3 Financiën
4. Optocht door de wijk

Na 4 maanden Ecuador weer thuis!



In de rij voor een voedselpakket netjes op 2 meter afstand

Op 14 maart ging ons vliegtuig naar onze dochter en haar gezin in Guayaquil, Ecuador. Al maanden van tevoren gepland, zoals we 2x per jaar doen. Maar nu was alles anders.

Moesten we wel gaan, vanwege Corona? We zouden terecht komen in een gezin waar 2 artsen dagelijks met alleen maar Corona patiënten in aanmerking kwamen!?! Maar de gedachte ons steentje te kunnen bijdragen door op onze kleinkinderen te passen, terwijl de ouders werkten, gaf de doorslag. We gaan! Eenmaal daar werd al snel duidelijk welk drama zich voltrok: zoveel zieken en ineens zo ernstig!! Ook werden we ons snel bewust van onze eigen situatie, doordat Els ons vroeg naar onze liquide middelen: genoeg geld op je rekening waar je direct bij kon! Zonder geld geen plek in een privé kliniek, mocht dat nodig zijn: alle andere plaatsen waren al bezet!

De eerste maanden waren voor Els en Gonzalo heel heftig: al vanaf s morgens 5 uur zaten mensen op de stoep voor de praktijk te wachten, ziek en in angst. Het zal toch niet?! Ze ontvingen de mensen in zo goed mogelijke bescherming: volledig ingepakt en dat met 32 graden! U heeft kunnen lezen van de wanhoop en de



Bijna niet te tillen

Ook de kinderen moeten een mondkapje dragen



Ook hier zoveel mogelijk afstand bewaren

lijken op straat. Van geen werk=geen geld= honger. U heeft massaal gedoneerd ! Dank daarvoor! U heeft kunnen lezen van het opzetten van de voedselketen in de wijk door de stichting. En we kunnen u vertellen, dat, nu 4 maanden later, er een goed lopende organisatie elke week aan het werk is om voor 300 gezinnen voedselpakketten uit te delen in de wijk!

En wat deden wij? Wij zorgden voor onze kleinkinderen en het huishouden. De eerste 3 maanden was het huis + tuin ons speelveld. De laatste maand mochten we naar buiten, maar alleen in de straat en de wijk waar Els en Gonzalo wonen, want de grote boze buitenwereld wilde ons niet zien. Ook de kinderen niet! Iedereen, ook de allerkleinsten, moesten een mondkapje dragen. Altijd! In mei ben ik de kleinkinderen gaan lesgeven: ze waren al vanaf februari thuis! In juni begon het online onderwijs, wat voor ons grootouders trouwens ook topsport is, kan ik je verzekeren! Oma waar is dit? Opa wat betekent dat? Wat zegt die juf nou?! Heb ik nog huiswerk? Is dat al uitgeprint? We hadden het niet willen missen!

Els en Gonzalo probeerden zichzelf en ons zoveel mogelijk te beschermen door na werktijd door de tuin binnen te komen, zich volledig uit te kleden en onder de buitendouche zich af te spoelen, gelijk de kleren in de wasmachine te doen en de meegebrachte boodschappen te ontsmetten met alcohol. U begrijpt, dat de opluchting groot was, toen we uiteindelijk, zonder ziekteverschijnselen, weer naar Nederland konden.

En we gingen, na vele malen gebeld en geappt te hebben met de vliegtuigmaatschappij, na 3 x als antwoord te krijgen dat het niet mogelijk was om terug te keren en dus geannuleerd, uiteindelijk naar Nederland. Omdat er nog niet gevlogen werd op Guayaquil, namen we een taxi naar de hoofdstad Quito: een tocht van 8 uur door het prachtige en nu zo zwaar getroffen Ecuador. Volledig Coronaproef vlogen we 11 uur en landden we uiteindelijk op Schiphol, waar iedereen zonder mondkapje rondloopt!! Help!!

We gaan nu in deze wereld, na 2 weken quarantaine, de draad weer oppakken. Dank voor alle aandacht. Het was een heftige tijd, maar we hadden het voor geen goud willen missen! Blijf gezond, pas goed op jezelf en elkaar!

Wim en Hennie van der Linden



Ook wasmiddelen zijn welkom

Veel mensen komen onder de armoedegrens



Het is nog steeds druk

Berichten van Els

Coronavirus, wie wil het woord nog horen? Hier in Guayaquil zijn de grootste zorgen weer vergeten en wordt het normale leven weer opgepakt. En ik houd mijn hart vast....

Het leven in Ecuador is natuurlijk heel anders dan in Nederland. Door de 3 maanden lockdown hebben veel mensen geen inkomen gehad, hierdoor worden ze nu gedwongen om te gaan werken. Ook raken door de economische malaise nu veel mensen hun baan kwijt. De regering heeft zelfs een wet aangenomen waarbij het minimumloon is gehalveerd (!) naar \$200. Veel mensen komen onder de armoedegrens. In de stichting gaan we dan ook gewoon door met het verstrekken van voedselpakketten. We zien dat de nood nog steeds hoog is. De kans op ondervoeding bij kinderen is enorm verhoogd en dat heeft direct gevolgen voor hun vatbaarheid voor ziektes en hun verdere ontwikkeling.

In overleg met het ministerie van gezondheidszorg hebben we daarom sinds 3 maanden een samenwerking opgezet om eenmaal per maand een vaccinatiepunt te hebben in onze stichting. Hierbij kunnen alle kinderen tot 5 jaar en alle zwangere vrouwen worden gevaccineerd. Veel mensen zijn namelijk nog bang om naar het ministerie van gezondheidszorg te gaan voor medische zorg, aangezien het wordt geassocieerd met het coronavirus. Minder dringende zorg, zoals vaccinatie stellen ze dan eerder uit. In de stichting kunnen we garanderen dat er voldoende afstand wordt gehouden en dat zieke mensen niet worden gemengd met gezonde. De campagne is op dit moment een groot succes en maandelijks worden er tientallen kinderen op deze manier gevaccineerd.

In de praktijk zien we ook een toename in patiënten. Het lijkt erop dat veel medische praktijken in onze wijk zijn gesloten. Mogelijk zijn kleine praktijken niet meer rendabel doordat de kosten nu enorm zijn toegenomen door het gebruik van beschermende middelen. Een medisch mondkapje (niet chirurgisch) kost per stuk \$8.50! Ook kennen veel mensen ons nu beter, omdat wij tijdens de coronacrisis het enige medisch centrum waren dat nog open was. Door de vele acties die we hebben uitgevoerd in de afgelopen maanden zijn we ook enkele malen geïnterviewd voor kranten en tijdschriften. Dit alles heeft geleid tot meer bekendheid van de stichting.

Op dit moment zie ik veel minder coronavirus, alhoewel ik regelmatig denk: het zou kunnen. Testen is helaas niet mogelijk. Er bestaan veel sneltesten, maar voor zover ik weet is er nog niet een echt betrouwbaar. !

De PCR-testen die wel betrouwbaar zijn, worden op het moment alleen uitgevoerd in de ziekenhuizen, bij mensen die zeer verdacht zijn en moeten worden opgenomen, aangezien er geen materiaal is om de testen uit te voeren.

Toch lopen in de stichting de administratieve bezigheden ook gewoon door. In de afgelopen maanden is er onderhoud gepleegd aan alle apparaten in het laboratorium en de tandartspraktijk. Op dit moment zijn we in afwachting van de vergunning voor de brandweer en daarna kunnen we beginnen met de jaarlijkse aanvraag voor de vergunning van het ministerie van gezondheidszorg. In afwachting van de tweede golf moeten we ons voorbereiden op alle uitdagingen die nog in de toekomst zijn. Wij zijn er klaar voor, mede dankzij uw steun!

Groeten Els

Financiën

Na onze oproepen vanuit Guayaquil om Els en Gonzalo financieel te steunen bij het opzetten van een voedselbank in de wijk hebt u massaal gereageerd en wel op een zodanige wijze dat de steun aan 300 gezinnen

Voor enkele maanden zeker is gesteld.

Als neveneffect ondersteunt u ook de lokale economie: Alle aankopen om de voedselpakketten aan te vullen worden op de markt gedaan. Hiermee is elke week een bedrag van honderden dollars gemoeid.

Optocht door de wijk

In Ecuador zijn alle kinderen al thuis, sinds de reguliere schoolvakantie daar begon, nl. op 1 februari!! Natuurlijk is ook in onze wijk online onderwijs gestart, maar met velen in één huis, slechte internetverbindingen en zeker niet voor iedereen een mobiel apparaat om onderwijs te volgen is een beetje afleiding voor de kinderen zeer welkom. En dat hebben we gedaan!

We charterden auto's en artiesten en organiseerden een optocht voor de kinderen in de wijk. Dit klinkt eenvoudig, maar dat was het niet!!

Maar het moest wel een verrassing zijn, want anders zou het publiek toestromen en zou het niet meer Coronaproof zijn! Dus de avond ervoor werd op fb een bericht geplaatst van de aankomende verrassing voor de kinderen de volgende morgen.

En hoe geweldig is dit! Zoveel blij en onbezorgde gezichten in onze wijk door de prachtige optocht die we als verrassing hadden georganiseerd!



Je komt armen te kort

U hebt massaal gereageerd



Disney in de wijk

